



Dit ga je oefenen:

woorden lezen met **-th-**, ook in samengestelde woorden, zoals **thee** en **theekopje**, **thuis** en **thuiskomst**.

thee
theelichtje
theekopje
theepot

theetuin
theesoort
theezakje
theelepел

thuis
thuiswerk
thuiskomst
thuisclub

thuisbasis
thuisland
thuiszorg
thuisvoordeel

Oefen met deze zinnen

- Thea drinkt thee uit een theekopje.
- Een theelichtje houdt de theepot warm.
- Ook met een theemuts blijft de thee warm.
- Deze theesoort komt uit Thailand.
- Ik doop een theezakje in het hete water.
- Met een theelepел roer ik honing door de thee.
- Oom Thijs werkt vaak thuis.
- Meer thuis komen noemen we thuiskomst.
- De thuisclub won met 2-1.
- Mijn oma krijgt hulp van de thuiszorg.

Theeleuten

In de theetuin is het feest.
Het thema van deze week is 'thee uit Thailand'.
De ruimte is verlicht met theelichtjes.
Voor veel theeleuten is de tuin een thuisbasis.
Ze drinken er theesoorten uit de hele wereld.
Van Thaise thee tot thee uit ons thuisland.
Ze schenken de thee in een theekopje.
Bij losse theeblaadjes gebruiken ze een theezeef.
Maar meestal zit de thee in een theezakje.
Net als bij mij thuis.



Dit ga je oefenen:

drielettergrepige woorden lezen die eindigen op -elen, -eren en -enen, zoals wandelen, kinderen en rekenen.

wandelen
kinderen
rekenen
struikelen

strompelen
eieren
minderen
tekenen

schilderen
mompelen
rommelen
beteren

wapenen
openen
stapelen
blunderen

Oefen met deze zinnen

- We wandelen met de hond door het bos.
- Kinderen spelen graag buiten.
- Kun jij goed rekenen?
- Bart en Lars struikelen over de stoeprand.
- Brahim vindt het leuk om te trommelen.
- Koeien zijn runderen.
- De dansers oefenen hun danspassen.
- De jonge hondjes buitelen over elkaar heen.
- Ik denk met mijn hersenen.
- Bij onweer hoor je het donderen.

Spelende kinderen

Op het schoolplein spelen heel veel kinderen.
Sommigen oefenen aan het klimrek.
Weer anderen buitelen over elkaar heen.
Als ze lol hebben, glunderen ze.
Maar soms struikelen ze wel eens.
Dan strompelen ze naar de juf of de meester.
En biggelen er tranen over hun wangen.
Als de bel gaat, zie je ze treuzelen op het plein.
Je hoort ze mompelen over rekenen.
En dan schuifelen ze heel langzaam naar hun klas.
Maar we mogen niet mopperen, ze zijn wel lief.